

Hoe Mark Rutte een echte leider wordt

Luisteren of ophoepelen. Met deze gespierde taal maakte Mark Rutte een eind aan alweer een leiderschaps crisis binnen de VVD. Voorgoed bezworen lijkt die crisis niet. Wat moet Mark doen?

Peter Milovic, CEO van Incharge, een bureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van leiderschap: "Hij moet zijn fractieleden niet via de pers toespreken. Helemaal niet als je het woord ophoepelen in de mond neemt. Dat is een zwakgebod en niet erg chic. Hij had intern de leiderschapsvraag moeten stellen. Maar wat doet hij? Hij blijft schipperen uit angst voor het antwoord op die vraag." Volgens Milovic zijn er te veel krachten actief binnen de partij. "De VVD begint steeds meer te lijken op een ouderwetse communistische partij met

woordvoerders voor elk onderwerp. Dat maakt het voor buitenstaanders moeilijk te zien wie de leider is, en dat werkt ook door in de partij."

Ook de handen van Cor Mouwen van de Leiderschapsacademie in Hoofddorp jeuken bij Rutte's stuntelige optreden. "Hij heeft niet goed door wat een leider precies doet. In de eerste plaats is een leider iemand die verschillende standpunten met elkaar kan verbinden door boven de partijen te staan. Dat doet hij niet, sterker nog, hij mengt zich in de discussie."

Hij denkt dat er niets aan de hand

was geweest als Rutte Verdonk in haar waarde had gelaten. "Een echte leider geniet als iemand uit hetzelfde team scoort. Rutte ziet het als een bedreiging en reageert door met zijn vuist op tafel te slaan. Fout dus." Beiden wijzen op het feit dat de leiderschaps crisis bij de VVD al een tijdje duurt. "Twee voorbeelden: Hirsu Ali en Geert Wilders. Dat zijn stemmentrekkers pur sang. Maar die moesten ze laten gaan, omdat ze niet in staat waren de verschillende standpunten te verbinden en de discussies binnen de partij te houden." Willem Schouten

Kijk voor meer nieuws op 

